



DIS - Mitt Nytt

Ansvarig utgivare: Rolf Lusth

Nr 4 2012

På insidorna

Trondheimsbasen 2013	2
Arkivverket i Norge	2
Diverse smånotiser	ff

Redaktörens ruta

Året börjar raskt närma sig sitt slut - och vintern lyser vit med all snö som kommit de senaste veckorna.

Er "tillförordnade" redaktör försöker fortfarande att lära sig det nya programmet Scribus. Men det är inte orsaken till att tidningen inte kommit ut innan jul som planerat, utan i väntan på viss information.

Hoppas att ni finner något läsvärt i detta nummer - samt hoppas att ni läsare kommer att få **ett gott släktforskningsår framöver!**

Kom gärna med Era synpunkter på tidningen!

Föreningen DIS-Mitt har haft 20 årsjubileum

Efter förberedande arbeten och möten tidigare under året, så bildades föreningen i november 1992.

Året 2002 firades föreningens tioårsjubileum. Nu i november 2012 har det således varit tjugoårsjubileum för vår förening !

Se lite mer information i det extra jubileumsnumret av DIS-Mitt Nytt 2012.

Jubileet hade i år delats upp på olika platser inom vårt stora geografiska område. Detta i syfte att ge våra medlemmar en större möjlighet att delta på ett jubileumsevenemang.

Ett första jubileumfirande ägde rum i Östersund lördagen den 18 november. Där föreläste norrmannen Finn Karlsen från Statsarkivet i Trondheim. Dels om vad man har i arkivet, vad digitalarkivet är samt vad som samlats in i trondheimsbasen. Sistnämnda finns på en dvd och kunde köpas för ett specialpris.

Efteråt samlades de som anmält sig till en lättare förtäring.

Dagen efter, på söndagen, så höll vi till i och utanför Programsalen i Kulturmagasinet i Sundsvall. Evenemanget här hölls i samarbete med Medelpads Arkiv. Utanför Programsalen så hade Borgsjö Hembygdsförening dukat upp allt vad de kan erbjuda. Det fanns bland annat många olika CD-produktioner att köpa. Även Härnösands släktforskarförening hade ett bord i foajen. DIS-Mitt själva hade naturligtvis ett eget informationsbord. Inne i Programsalen var det först Karl-Ingvar Ångström ifrån Borgsjö HBF, som informerade. Han berättade om Kulturarvsprojektet i Ånge kommun, samt vad en hembygdsförening kan erbjuda åt släktforskare som arbetar med dator. Inom Kulturarvsprojektet har en stor mängd gårdshandlingar och annat material skannats av. Föremålen på hembygdsgårdarna har fotograferats och registrerats. Andre talare var den samme Finn Karlsen som informerade om samma saker som han berättat om i Östersund.

Efter detta så samlades de som anmält sig, till

efterföljande jubileumsmiddag på restaurang Arena. Här tog Karl-Ingvar Ångström ordet, nu såsom representant för styrelsen för föreningen DIS, och förärade DIS-Mitt en gåva. DIS-Mitt hade redan tidigare på dagen tagit emot en gåva ifrån Borgsjö HBF, en CD med Ivan Johnsons samlade skrifter, Härnösands släktforskare överlämnade även de en gåva, ett presentkort på den kommande CD-skivan med Högsjö. Även Finn Karlsen förärade DIS-Mitt ett exemplar av CD-skivan "Trondheimbasen 2013" (se mer info om denna nedan).

Helgen efter, på lördagen den 24 november, så var det Gävles tur att ha ett jubileumsarrangemang. Här var det Hans Hanner ifrån Genealogiska Föreningen som höll föredrag om "Inrikes Pass". Det var ju många som inte fick plats att få lyssna till honom på Släktforskardagarna i Gävle i augusti. Hans Hanner är ansvarig för Genealogiska Föreningens projekt "Inrikes pass".

Därutöver medverkade ABM-gruppen (Arkiv, Bibliotek, Museum) i Gävle med utställning och presentationer. Samt dessutom demonstrerade Claes Embäck släktforskarprogrammet Disgen 8.2d.

Efteråt samlades projektgruppen i Gävle för arrangemanget med Släktforskardagarna, för att avsluta och avtackas för allt sitt arbete med detta. Projektledare för SFD2012

har Claes Embäck varit. Tack så mycket för all tid och arbete ni lagt ner på detta !

/Jan Lilliesköld

Trondheimbasen 2013

Trondheimbasen 2013, är en databas som gör det möjligt att söka efter personer som på något sätt har haft anknytning till Trondheim. Sökning görs i många olika källor, som avser perioden 1840-1930. Totalt innehåller databasen över miljonen poster. Även om det finns ett antal olika källor med, så är det upp till den enskilde användaren att försöka göra "kopplingar". Det är att märka att skivan är en sekundär källa i sig, så man bör som alltid försöka kolla upp originalkällorna själv om det går. Namn och adresser är till viss del normaliserade, i syfte att göra det lite lättare att finna det man söker. För i originalkällorna kan det förekomma helt olika stavningsvarianter. Datat till denna CD har i huvudsak samlats in av föreningen DIS-Tröndelag, medan Finn Karlsen är den som skapat själva databasen.

Arkivverket i Norge

Arkivverket består av Riksarkivet, åtta statsarkiv, Samiskt arkiv och Norskt hälsoarkiv. Chef för Arkivverket är riksarkivarie Ivar Fønnes.

På norska Arkivverkets

hemsida, <http://arkivverket.no/>, så är allt fritt tillgängligt. Särskilt intressant är Digitalarkivet, med hemsidan <http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet>. För svenskar som har norska personer att söka efter, så är det alltså möjligt att försöka söka efter dessa via denna hemsida. Finn Karlsen berättade att det till exempel är en bra "källa" för att hitta svenskar som emigrerat till USA eller Canada, genom att det finns register över de som åkt ut med båt ifrån de olika norska hamnarna. Det finns även ett antal folkräkningar i Norge att leta i, men man bör kontrollera huruvida var och en täcker hela Norge eller inte. Det kan vara lite olika med den saken. Men titta gärna själv runt i Digitalarkivet !

Arkiv Digital mot framtiden

Arkiv digital jobbar på i full fart mot framtiden. De digitaliserar så snabbt som de hinner med. De jobbar nu på alla landsarkiv i Sverige, inklusive Riksarkivet och Krigsarkivet. De erbjuder färgbilder, vilket vanligtvis gör läsbarheten bättre än de svartvita kopior som finns hos konkurrenterna på marknaden. Men man har även annat än kyrkboksmaterial. Bland

annat skannar de längder med bouppteckningar, mantalsuppgifter samt soldater.

Arkiv Digital bildades 2005. De har i dag cirka 38 miljoner inskannade färgbilder. I dagsläget har Arkiv Digital AD AB drygt 370 aktieägare. VD för Arkiv Digital är Mikael Karlsson.

My Heritage köper geni.com

Nu har betaltjänsten MyHeritage köpt konkurrenten Geni.com. Dessutom har de fått 25 miljoner dollar från riskkapitalbolaget Bessemer Venture Partners för vidare investeringar. MyHeritage stärker därmed sin position i jakten på släktforskare.

MyHeritage finns tillgänglig som hemsida på många olika språk. Sara Silander är ansvarig inom Norden.

Geni.com grundades 2007, och har ett stort antal användare, framförallt i USA. Det kommer fortfarande att drivas som ett eget varumärke.

Ancestry är uppköpt

Det Londonbaserade riskkapitalbolaget Premira har lagt ett bud på hela 1,6 miljarder dollar på Ancestry.com. Som en av två VD, finns den finlandsvenske Kurt Björklund. Ancestry.com:s

vd Tim Sullivan och finanschefen Howard Hochhauser äger majoriteten av Ancestry.com och kommer att behålla den ägarandelen, liksom bolaget Spectrum som äger kring 30 procent av Ancestry.com

Ancestry.com grundades 1983 och har sedan dess arbetat med att digitalisera en stor mängd historiska dokument. För cirka 15 år sedan började företaget intressera sig för att publicera det digitaliserade på nätet och i dag har de mer än två miljoner prenumeranter på sina onlinetjänster.

Information om Ancestry som finns att läsa från Wikirötter:

Ancestry.com Inc. är världens största kommersiella internetbaserade släktforskningsföretag, med säte i Provo, Utah, USA, har digitaliserat och publicerat mer än elva miljarder dokument de senaste 13 åren. Ancestrys användare har skapat 41 miljoner släktträd samt foton och dokument.

En svenskspråkig version av Ancestry.com startades år 2007, och i juli 2010 köpte man upp det svenska bolaget Gensline AB som i sin tur startade redan 1997.

Ancestry lämnar Bygdeband

När Ancestry köpte upp svenska Gensline för ett par år sedan, så har många undrat över vad som skulle hända med Bygdeband, databasen för hembygdsföreningars samlingar som en gång drogs igång av Gensline. Nu är det klart, Ancestry/Gensline skänker nu bort hela databasen till Sveriges Hembygdsförbund. Ägarbytet sker vid årsskiftet, och drift och support kommer att skötas hos Släktforskarnas Hus i Leksand, som även tidigare utfört service åt Gensline/Ancestry. Inloggningen tas bort, så Bygdeband kommer därmed att vara öppet, och förhoppningen är att Bygdeband ska vara en gratistjänst.

Släktforskardagarna i år och kommande år

Projektet Släktforskardagarna 2012 är i princip slutfört. Sveriges Släktforskarförbund, som delade ansvaret för dessa med DIS-Mitt, skriver i senaste numret av Angeläget - "Det har varit ett givande samarbete där stora arbetsinsatser har gjorts. Ett varmt tack till DIS-Mitt för ett trevligt samarbete i ett lyckat projekt!"

Västra Mälardalens Släktforskare hälsar

välkommen till Släktforscardagarna 2013, vilka äger rum i Köping den 23-25 augusti. Temat för denna gång är "Bergslagen och järnet".

Förbundet har nyligen beslutat att Släktforscardagarna 2014 kommer att arrangeras av Värmlands Släktforskarförening, och kommer att äga rum i Karlstad den 29-31 augusti. Det är andra gången som denna förening arrangerar detta evenemang. Förra gången var 1999. Sverige Amerika Centret, Värmlandsarkiv, Karlstad kommunarkiv, Landstingsarkivet och Folkrorelsernas arkiv är alla positivt inställda på att samarbeta i detta arrangemang.

SweCens II - folkräkningen 1930

Vetenskapsrådet har tilldelat Riksarkivet, Stockholms stadarkiv samt universiteten i Göteborg, Lund och Umeå sammanlagt 5.626.000 kr för att under tre år digitalisera 1930 års folkbokföring. Projektet SweCens II kommer att ledas och administreras av SVAR Släktforskarförbundet bevakar frågan och hoppas att man kan se fram emot en DVD med Sveriges Befolkning 1930.

Läs mer på www.ra.se

Källa: Angeläget 2/2012

Norsk-Svenskt släktforskmöte i höst

I slutet av oktober åkte Rolf Lusth och Jan Lilliesköld över till Norge och Trondheim. Det var den norska versionen av Släktforskningen dag som ägde rum på lördagen. I sällskap från den svenska sidan hade vi två stycken som representerade föreningen JLS ifrån Jämtland. Det är väl i första hand mellan Jämtland och Tröndelag som folk flyttat på sig mellan länderna. I ett möte med DIS-Sör-Tröndelag redan på fredagskvällen, så diskuterade vi fortsatt samarbete mellan föreningar i Norge och Sverige. Bland annat så kom vi överens om att representanter för dem ska komma till Östersund till släktforscardagen där i vår.

På lördagen var det så den norska släktforskningens dag. Vi ifrån Sverige satt i ett eget rum i syfte att försöka ta hand om frågor som rörde svenskar. Det var också ett antal norskar som utnyttjade denna möjlighet. Men ibland hade vi svårt att hitta några bra svar, eftersom det fanns rätt dåligt med uppgifter att gå ut ifrån. Hela evenemanget ägde rum på en hel våning av Trondheims stora bibliotek. Det fanns kanske ett tjugotal olika utställare. Flera olika föredrag hölls i en särskild sal. Det sades att det kunde vara minst en 200 personer på dessa föreläsningar.

Norsk-Svenskt släktforskmöte nästa höst

I oktober 2011 anordnades ett seminarium i Karlstad - ett svensknorskt släktforskmöte. Eftersom detta blev så givande, så beslöts det att planera för ett nytt möte - denna gång i Oslo. Preliminärt datum är den 5-6 oktober 2013. En arbetsgrupp finns, som planerar för vad som ska finnas med på detta seminarium. Den som har anor som arbetsvandrade till Norge, vilket många gjorde, inte bara i gränstrakterna, passerade Norge på väg till Nordamerika, eller är allmänt intresserad av norsk släktforskning kan lämpligen bevaka detta evenemang. Mer information kommer att komma på Rötter.

Källa: Angeläget 2/2012

Arkivera folkbokföringen

För släktforskarna är det viktigt att folkbokföringen ska bevaras också efter 1991. Sveriges Släktforskarförbund har agerat för att göra något åt detta genom bland annat en skrivelse till Riksarkivet. Nu har man fått svar därifrån. Handläggaren har gjort en omfattande utredning om vad som gäller utifrån gällande arkivbestämmelser, och dennes slutsats är att släktforskarförbundets förslag inte är genomförbart eftersom det saknar laglig grund. Det är tydligen så att de gällande arkivbestämmelserna inte gör det möjligt att kräva att

folkbokföringens databas arkiveras.
Förbundets styrelsemedlem K-I Ångström vet mer.

Källa: Angeläget 2/2012

Nationalitetsmatriklarna - ledtråd till spårlöst försvunna

Databasen Nationalitetsmatriklar är ett underskattat och inte så känt material som växer sakta men säkert. I dagsläget är 16.178 personer sökbara och cirka 4.000 nya uppgifter väntar på att läggas in. Nästa uppdatering är planerad till början av december 2012. Det som då kommer att läggas in är främst personer som hade kontakt med konsulatet i Hamburg i Tyskland.

Nationalitetsmatriklarna är tillgängliga för Röttervänner och även om indexeringen inte ännu är klar, kan man bläddra i matriklarna, sida för sida.

I matriklarna hittar man ofta "arbetsvandrare" från hela Sverige som inte tagit ut flyttningsattest för utflyttning till annat land. Där finns också hantverkare och hantverksgesäller som reste utomlands för att förkovra sig. Där finns färgare, förgyllare, garvare, sypigor, sällskapsfröknar, ammor och naturligtvis passerar massor av vanliga drängar och pigor förbi.

I Londons matriklar finns mest sjömän. Ibland får man där även fram personer

som använde falskt namn. Konsulatet i London skrev 1898 in 19-åriga lättmatrosen Hugo Widerberg, även kallad Henry Westberg. Han var född i Kristianstad och dog genom fall från riggen på fartyget Loch Cree. Att sjömansyrket var farligt får man helt klart för sig om man läser dödsorsakerna. Det var inte bara olyckor och förlista skepp som var farorna, utan även allehanda exotiska sjukdomar som beriberi, tyfoidfeber, gula febern och malaria. Gå till Konsulat på Rötter för att se vad som är inlagt och vad som återstår att indexera. Det här är ett mycket spännande och intressant material att ta del av och arbeta med! Vi behöver hjälp med den fortsatta indexeringen, hör av dig till Anna-Lena Hultman (anna-lena@genealogi.se) om du vill hjälpa till!

Källa: Angeläget 2/2012

2013 sista året med Namn åt de döda

Dödboken är ett projekt som nu börjar gå mot sitt slut! Målet är utgivning av Sveriges dödbok 6 under 2014. Hur det blir med den saken beror dock mycket på intresset ute i föreningarna. För ett gott resultat så behöver alla medlemsföreningar hjälpa till under hela 2013.

Även om just ert län är klart, behövs det hjälp att slutföra de sista uppgifterna. Ett drygt års arbete återstår och deadline är satt till 1 jan 2014. För att det skall bli utgivning då, måste alla döda under åren 1901-1970 ha registrerats och skickats in. Det är 184 församlingar, eller delar av församlingar, som ännu inte påbörjats. Många "Lediga" gäller korta perioder, ofta åren 1941-46

2002 startades projektet Namn åt de döda för att komplettera Sveriges dödbok med namnuppgifter under åren 1950-70. Senare har perioden utökats till att gälla även 1901-1970.

För detaljerad statistik och tabeller över läget i varje län och varje församling i landet, gå till <http://www.genealogi.se/dodb/index.htm>

Källa: Angeläget 2/2012

Gravstensinventeringen och Begravda i Sverige är två olika projekt

I projektet Gravstensinventeringen dokumenteras de personer som kan kopplas till just den gravvården.

I projektet Begravda i Sverige dokumenteras begravda på hela kyrkogården.

DIS-Mitt Nytt tillönskar alla sina läsare ett

GOTT NYTT ÅR 2013 !

Ni kan redan nu planera in vårt
årsmöte 2013.

Det är planerat att äga rum lördagen den 23
februari i Sundsvall.

Kallelse kommer med post som vanligt.

Faddrar inom XYZ-län

Pc/Disgen-faddrar

Claes Embäck Tel: 026-19 25 00 E-post: classe.e@tele2.se
Kurt Wikholm Tel: 026-10 23 44 E-post: kwikholm@gmail.com
Tony Rödin Tel: 070-350 63 04 E-post: tony.rodin@gmail.com
Bodil Orremo Tel: 063-446 66 E-post: bodil.orremo@bredband.net
Staffan Bodén Tel: 0650-56 14 17 E-post: staffan.boden@wtnord.net
Arne Bixo Tel: 0691-305 02 E-post: arne.bixo@telia.com
Joacim Söderström Tel: 060-15 50 30 E-post: joacim.h.soderstrom@telia.com
Örjan Öberg Tel: 0611-221 88 E-post: orjan@bakskuru.se
Per-Anders Hörling Tel: 0620-146 13 E-post: per-anders.h@telia.com
Peter Johansson Tel: 0660-37 55 67; 070-564 88 59 E-post: peter.johansson-oer@telia.com
Lennart Näslund Tel: 0660-37 21 09 E-post: lintagan@home.se

Min Släkt-ombud

Bo Svartholm Tel: 063-442 86 E-post: bo.svartholm@zonline.se

DISBYT-ombud

Bernth Lindfors Tel: 060-315 24 E-post: disbyt@dis-mitt.se

DIS-Mitt:s styrelse 2012



Rolf Lusth -
Ordförande
Tel: 060-57 91
33
ordforande@dis-
mitt.se



Lars Åström -
Vice
Ordförande
Tel: 060-50 11
41
v.ordforande@
dis-mitt.se



Jan Lilliesköld
- Kassör,
redaktör
Tel: 060-53 63
59
kassor@dis-
mitt.se



Reine
Björkman -
Sekreterare
Tel: 0660-189
41
sekreterare@d
is-mitt.se



Bo Svartholm -
Ledamot
Tel: 063-442
86
ledamot1@dis-
mitt.se



Georg
Lundqvist -
Ledamot
Tel: 0660-22
08 82
ledamot2@dis-
mitt.se



Magnus
Hellsten -
Suppleant
Tel: 0613-
35013
suppleant2@di
s-mitt.se



Peter
Johansson -
Suppleant
Tel: 0660-
375567
suppleant1@di
s-mitt.se



Marie-Louise
Holm -
Suppleant
Tel: 060-
152837
suppleant3@di
s-mitt.se

DIS-MITT NYTT kommer ut
4 gånger
om året och är DIS-MITT:s
(Datorhjälp i
Släktforskningen XYZ län),
medlemstidning.

Ansvarig utgivare och
tillika ordförande:
Rolf Lusth
mail: ordforande@dis-
mitt.se

(Tillfällig) Redaktör: Jan
Lilliesköld
mail: redaktor@dis-mitt.se

Föreningen DIS-MITT
c/o Lilliesköld
Johannedalsv 150
863 37 SUNDSVALL

Plusgiro 620 19 15-3
Org.nr 889201-9814

Har du material du vill ha
med i tidningen?
Skicka in material via e-
mail;
redaktor@dis-mitt.se
Vi förbehåller oss rätten att
redigera insända
bidrag. Det är inte tillåtet
att använda text och
bild utan tillåtelse eller
tydlig källangivelse.
Nästa nummer utkommer i
vår och
manusstop är den 1 mars
2013.

Håll koll på vår hemsida!
[<http://www.dis-mitt.se>]